

## BLINDE CONNECTIE

### HOOFDSTUK 1 De eerste keer

24 maart 1995 23:00 uur

- Acht uur vertrekt Martín met de kinderen.
- Half twaalf vertrekt ook Rita naar haar werk.
- Rita komt half zeven met de kinderen thuis.
- Martín komt half acht thuis.
- Acht uur gaan ze eten.
- Laat ze hun gebed doen en dan knop indrukken precies 20:05 uur.

De moordenaar, bleef maar naar het blaadje in zijn hand staren. Hij had het al honderd keer gelezen. Morgen zou het gebeuren. Maanden had hij hierop gewacht. Uren had hij naar horrorfilms zitten kijken en ideeën opgedaan. Hij was er klaar voor. Hij had gehoord dat de eerste keer zo een kick van adrenaline zou zijn, dat je alleen maar naar meer zou hunkeren. Na maanden het gezin in de gaten gehouden te hebben, wist hij precies wat hun dagelijkse routine was. Het was bijna te gemakkelijk. Toch wilde het slapen niet lukken. Hij was zo opgewonden bij het idee dat hij er een erectie van kreeg. Het idee, dat hij over enkele uren, het warme bloed door zijn vingers zou voelen glijden. De angst in de ogen van de slachtoffers zou zien.

Hoe hun pupillen steeds groter zullen worden bij het besef dat ze doodgaan. Zijn penis begon te kloppen en hij stak zijn hand onder zijn boxershort om ermee te spelen. Hij sloot zijn ogen en zat te giechelen in zichzelf. Hij kon maar niet beslissen of hij eerst de ouders ging vermoorden, zodat de kinderen het konden zien of andersom.

Het dilemma ervan liet hem lachen en hij begon nog harder te trekken en met een harde kreun, kwam hij klaar.

Hij keek naar zijn eigen sperma en begon het over zijn buik te smeren en genoot enorm van zijn orgasme.

Vanaf zijn veertiende was het idee ontstaan om mensen te vermoorden. Met dat idee was het dwangmatig aftrekken en erover fantaseren ook een gewoonte geworden. Alleen deze keer voelde het anders. Deze keer voelde het klaarkomen goddelijk. Hij was nu twintig en er helemaal klaar voor. Er was niets wat hem tegen kon houden. Niemand die wist wat hij van plan was. Ze zullen nog jaren op zoek zijn naar de moordenaar. Alleen dat idee al bezorgde hem de volgende erectie.

Iedereen dacht maar dat hij een rustige, in zichzelf gekeerde jongen was. Een jongen die altijd iedereen gedag zei en met iedereen goed overweg kon. Niemand wist wie hij werkelijk was. Een kille moordenaar.